

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2024

Lieve Rwandavrienden, het is nog volop zomer als u deze brief ontvangt, maar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in gang gezet en de scholen beginnen weer. In Rubengera hebben de scholen in deze maanden ook vakantie. Bij de zusters gaan de activiteiten gewoon door. U leest erover in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

ZUSTERGEMEENSCHAP

Ik wil uw naam loven om uw goedertierenheid en trouw! Psalm 138:2

Over ruim twee maanden is het al zover: de zusters vieren hun 40jarig jubileum! Voor de zusters een reden om God te danken voor zijn genade en bewaring in al die 40 jaar!

Er is heel veel voor te bereiden en te regelen - alleen al het onderbrengen van de vele gasten uit binnen- en buitenland is een hele toer! Maar volgens zr. Marie-Louise komt dat helemaal goed! De zusters zijn bereid om hun kamer af te staan aan de gasten, we zijn benieuwd waar ze zelf dan zullen slapen....

De zusters hebben een heel programma opgesteld, zodat de gasten hun projecten leren kennen en ook iets van het land kunnen zien. U vindt het programma op onze website.

Ons bestuur zal ook door twee mensen vertegenwoordigd worden. Wij zullen de zustergemeenschap namens de stichting Vrienden van Zusters in Rwanda als cadeau een mooi nieuw logo aanbieden, met veel symboliek m.b.t. al het werk dat zij daar voor de mensen om hen heen doen.

De zusters zijn dankbaar als u meebidt om Gods zegen bij alle voorbereidingen! En natuurlijk zijn giften voor het jubileum ook van harte welkom! U kunt doneren via onze website. Dank alvast hiervoor.

Heel verheugend is het bericht dat in de maand augustus twee jonge vrouwen aan hun proefjaar in de gemeenschap beginnen!

In de afgelopen weken hebben de zusters diverse bezoekers uit Nederland gehad, o.a. een jeugdgroep die, samen met Rwandese jongeren, een project hebben uitgevoerd. Mooi dat in hun programma ook een bezoek aan de zustergemeenschap was opgenomen! Verder was er een organist die lange tijd in Amerongen het kerkorgel bespeelde - hij gaf tijdens zijn korte verblijf muziekles aan enkele zusters!



INDATWA SCHOOL

Als in september de school weer begint, kan de nieuwe keuken gaan functioneren! Daar verheugen de koks zich erg op.

Over nieuwe aanmeldingen hoeven de zusters zich geen zorgen te maken: heel veel ouders willen hun kinderen graag bij hen op school geplaatst zien. Vaak moeten er ouders teleurgesteld worden, omdat het maximum aantal leerlingen is bereikt. De klassen moeten niet te groot worden, dat zou ten koste gaan van de kwaliteit en de aandacht voor de kinderen. De afsluiting van het kleuterschooljaar was een feest: de kinderen die overgaan naar de 1e klas van de lagere school kregen hun 'diploma', wat met uitgebreide festiviteiten en een heuse baret gepaard gaat, zoals u op de foto's kunt zien.



TECHNISCHE SCHOOL (RTSS)

In de vorige nieuwsbrief schreven we het al: in juni zijn de timmerwedstrijden gehouden. De Umubaji-days. De KIVU Timmerliedenwedstrijd is een technische competitie voor timmerlieden, schrijnwerkers en houtbewerkers. Van de RTSS, de technische school waar zuster Emilienne directeur is, hebben vier studenten mee gedaan.

Aan de wedstrijden namen in totaal 92 mensen deel waaronder 4 internationale gasten, zij moesten de houtwerk projecten uitvoeren met niet-elektrisch handgereedschap tijdens de wedstrijden in Rubengera. Een internationale jury heeft de projecten en werkstukken na elke ronde beoordeeld. Er lagen mooie beloningen op de mensen te wachten. Twee studenten van de RTSS hebben een prijs gewonnen bestaande uit een tas met een beitel, een houten hamer en een vouwliniaal.

Deze wedstrijden worden georganiseerd om de praktische vaardigheden van studenten te bevorderen, nieuwe banen te creëren en lokale timmerlieden te helpen met hun dagelijkse uitdagingen. Aangezien het ook dit jaar opnieuw een groot succes was hopen zij dit evenement nog lang te kunnen organiseren.



WATERPROJECT

De lokale autoriteiten hebben enkele maanden geleden toestemming gegeven om de pomp die bij de technische school staat en defect was weer gebruiksklaar te maken. Niet alleen dat, maar het water dat naar boven gepompt wordt, moest via waterleidingen naar het zusterhuis gevoerd worden. Deze leidingen zijn inmiddels aangelegd. Midden juli is er een proef gedaan en wat bleek: met deze pomp kan men veel water naar boven halen - water, van levensbelang en waar iedereen zo afhankelijk van is. De zusters zijn heel blij met dit resultaat. Als stichting konden we hulp bieden bij de financiering van de aanleg van deze watervoorziening, maar we zijn samen met de zusters op zoek naar de middelen om alle kosten te dekken.

Voor bijdragen zijn wij dan ook heel dankbaar!



Pompaansluiting

LANDBOUWPROJECT

In augustus start bij de zusters een training van Foundations for Farming, een christelijke stichting die landbouwtrainingen geeft (www.foundationsforfarming.org). Deze training helpt de armste boeren en boerinnen om zelf hun omstandigheden te verbeteren. Ze doen dit door de gaven en middelen in te zetten die ze van God hebben gekregen. De bijbels georiënteerde methode leidt tot een hogere opbrengst van het land. Ook wordt de deelnemers geleerd dat zij belangrijk zijn in Gods ogen. Ze mogen een deel van de schepping beheren en zijn zo in staat om voor zichzelf en hun familie te zorgen, en zelf ook weer anderen te helpen.

Aan deze training doen 25 boeren en boerinnen mee en 5 zusters van de zustergerenschap. Zij moeten hierna dan ook deze kennis doorgeven aan de lokale boeren en boerinnen.

We zijn als bestuur blij en dankbaar dat we deze training financieel kunnen ondersteunen, om weer een kleine stap te kunnen zetten, kennis te delen en zelfredzaamheid te bevorderen.

NAZORG WEESKINDEREN

In de vakantietijd heeft zr. Emilienne wat meer gelegenheid om de kinderen van het nazorgproject te bezoeken. Dat betekent soms lange reizen maken, omdat zij over het land verspreid wonen. Van de bezoeken brengt zij verslag uit, zodat de adoptieouders in Nederland op de hoogte gesteld kunnen worden van de situatie van 'hun' kind. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed, maar bij sommigen is er sprake van moeilijke en verdrietige omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is een jongeman, die al in de tijd dat hij in het weesdorp woonde, oogproblemen had. Desondanks heeft hij een studie kunnen afronden, maar helaas wordt zijn zicht steeds beperkter, waardoor hij geen baan kan vinden. Hij woont alleen en krijgt een beetje hulp van een oude buurvrouw. Als er niet ingegrepen wordt zal hij blind worden. In Rwanda is er echter geen mogelijkheid geopereerd te worden, daarvoor zou hij naar India of naar Europa moeten. Wat is wijsheid in zo'n situatie??

Dit is maar één voorbeeld van de situaties waar zr. Emilienne mee te maken krijgt. Sommige problemen zijn met wat financiële hulp op te lossen, maar in het geval van deze jongen gaat het natuurlijk om een groot bedrag. Samen met zr. Emilienne denken we erover na hoe we hem kunnen helpen.



Enkele kinderen waar het goed mee gaat.

SCHOLIERENPROJECT

Binnenkort zullen zich weer scholieren melden bij de zusters, met de vraag om financiële hulp, zodat zij hun studie aan de middelbare school kunnen beginnen of voortzetten. Het komt nog steeds veel voor, dat ouders het schoolgeld niet kunnen opbrengen. De zusters zijn dankbaar dat zij, dankzij giftgevers in Nederland, elk jaar een vijftigtal jongeren kunnen helpen. Na elk trimester komen de jongeren hun schoolresultaten laten zien en ontvangen dan voor het komende trimester weer (een deel van) het schoolgeld en zo nodig een bijdrage in de aanschaf van materiaal. Dank aan alle trouwe gevers!

GIFTEN EN ACTIES

Als bestuur zijn we blij met alle giften die we in de afgelopen maanden mochten ontvangen: van u als trouwe sponsors van de diverse projecten, en ook via diaconieën, bijv. van de Andrieskerk in Amerongen, en van de kerken in Rhenen. Van de artikelen die drie maanden in de wereldwinkel in Rhenen te koop werden aangeboden is een deel verkocht, wat een leuk bedrag heeft opgeleverd.

In november gaan zuster Dorien en Alice van Barneveld vanuit het bestuur naar de PKN-gemeente de Lichtkring in Alphen aan de Rijn, waar zij mogen vertellen over het werk van de zusters. De Lichtkring

houdt de komende jaren diverse acties om dit werk te ondersteunen en gaat net als de wereldwinkel in Rhenen, artikelen uit Rwanda verkopen.

Een bijzonder aansprekend voorbeeld, waarom we zo blij zijn met alle ondersteuning - voor overigens alle projecten - is, dat de zusters in Rwanda bezig zijn met het oprichten van een Trauma Healing Centrum in Kigali, waar men hulp en ondersteuning wil bieden aan de mensen die dit nodig hebben na de vreselijke genocide die 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onlangs schreef een Rwandese vrouw, die hulp biedt aan getraumatiseerde mensen: 'Alle Rwandezers hebben deze hulp nodig en er zijn veel te weinig hulpverleners'. De zusters hopen en bidden daarom dat dit project in afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. Er wordt in ieder geval veel gedaan ter voorbereiding: enkele zusters krijgen de juiste opleidingen om mensen goede hulp te kunnen bieden.

Mede door al deze acties en met uw giften kunnen wij hen blijven ondersteunen. Door hier te klikken komt u direct op onze donatiepagina: [Doneren - Zusters in Rwanda](#)



Artikelen voor verkoop

BERICHTEN UIT HET BESTUUR

Om u een idee te geven hoe het bestuur eruit ziet, plaatsen we deze keer een foto van de vijf leden: van links naar rechts ziet u: Martin 't Hart, René van de Kieft (voorzitter), Maarten van Ginkel (penningmeester), Alice van Barneveld (secretaresse) en zr. Dorien Peet. Zij zijn dankbaar samen te kunnen werken met de zustergemeenschap Abaja ba Kristo in Rwanda, door hen te ondersteunen en te adviseren bij de opbouw van de vele projecten die er in Rubengera, Kigali en omgeving zijn. Er wordt 4 à 5 keer per jaar vergaderd, waarbij de status van de diverse projecten besproken wordt.

In overleg met de zusters in Rwanda wordt gekeken wat nodig is en worden de financiële mogelijkheden onderzocht. Het zoeken naar sponsors vormt een belangrijk aspect, maar ook worden de zusters aangespoord om in Rwanda te zoeken naar mensen die het werk (financieel) willen ondersteunen, zodat de projecten kunnen doorgaan en nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd. Zo hopen we samen steeds dichterbij een goed en zelfstandig functioneren van de gemeenschap te komen.



Namens het bestuur en namens de zustergemeenschap in Rwanda danken wij u hartelijk voor uw meeleven, uw gebed en uw gaven voor het werk van de zusters! Wij rekenen graag op uw trouwe steun en kunnen u ervan verzekeren dat elke gift de bestemming krijgt die u hebt aangegeven of, als het om een gift ter vrije besteding gaat, dat wij die inzetten waar de hulp het dringendst nodig is!

Met hartelijke groeten,

Zr. Dorien Peet

Alice van Barneveld