



Stichting Vrienden van
Zusters in Rwanda

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2023

Lieve Rwandavrienden, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in de Rwandese zustergemeenschap.

Laat jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5:16 (Jaarthema van de Rwandese zusters).

GROEPSREIS:

Met een groep van 14 mensen vanuit de Protestantse Wijkgemeente Amerongen mochten we afgelopen zomer Rwanda bezoeken, waar we de warmte en de gastvrijheid van de zustergemeenschap hebben ervaren. We bezochten diverse projecten en konden zien welk belangrijk werk de zusters daar doen. Zowel in de hoofdstad Kigali als in de regio van Rubengera.

Wat een feest is het om met de zusters naar de kerkdienst te gaan. Ondanks alle armoede onder de bevolking werden de blijdschap en het vertrouwen in Gods leiding door de mensen zingend op ons overgedragen.

We zijn dankbaar dat we enige financiële ondersteuning vanuit Nederland konden overhandigen aan de zusters. Zoals voor de noodhulp die hard nodig is na de watersnood in het voorjaar en de enorme inflatie, waardoor velen niet voldoende voedsel kunnen kopen.

Ook konden we een bedrag geven voor de school, het landbouwproject en enkele kleine projecten zoals de aanleg van een waterleiding bij een gezin en de huur van een stukje grond om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Dit alles brengt ons tot dankbaarheid voor ons eigen bestaan – het maakt ons bescheiden. De indrukken die we hebben opgedaan nemen we mee in ons verdere leven. Maar wat duidelijk is: dat hulp en ondersteuning nog steeds noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan van de mensen in Rwanda.





ZUSTERGEMEENSCHAP

Het verblijf bij de zusters was een feest. Ze deden enorm hun best om het ons naar de zin te maken en extra lekker te koken!

In september zijn twee zusters voor studie naar Europa vertrokken.

Ds. Vincent en zr. Jeanne d'Arc woonden een conferentie bij in Duitsland, waar ook drie zusters uit Amerongen aanwezig waren. Na afloop reisden zij beiden meer naar Amerongen waar ze een week verbleven en veel bezoeken aflegden.

De zusters zijn al druk met de voorbereiding van het 40jarig jubileum van de gemeenschap, dat eind 2024 gevierd zal worden. De plannen voor het project in Kigali (mental health care) worden verder uitgewerkt. De eerste zusters hebben hun intrek genomen in het huis.

Begin december wordt een jonge vrouw verwacht die aan het proefjaar in de gemeenschap wil beginnen.

INDATWA SCHOOL

De groep heeft ook de Indatwaschool bekeken. Het was vakantietijd, maar er konden wel twee kinderspelmiddagen georganiseerd worden voor de armste kinderen van de school. Wat een succes! Na de tandenpoetsles hebben we samen spelletjes gedaan zoals voetbal, zaklopen.



Het steunfonds voor de kinderen uit de armste gezinnen is van groot belang, want met de groei van de school groeit ook het aantal arme kinderen. Een derde van alle leerlingen komt in aanmerking voor deze ondersteuning. De ouders van deze kinderen zitten in zelfhulpgroepen en volgen een training met het doel dat de ouders langzamerhand meer inkomen verwerven en kunnen meebetalen aan de schoolkosten.

Ook de inrichting van de school vraagt nog steeds onze aandacht; we zijn als stichting dan ook aan het zoeken naar en overleggen met instanties om het meubilair dat nodig is voor het inrichten van de volgende lokalen te kunnen aanschaffen. U begrijpt dat al uw giften van harte welkom zijn.



TECHNISCHE SCHOOL

In oktober zal het 10jarig bestaan van de school worden gevierd.

Een mooi moment om stil te staan bij alle zegeningen:

Veel jongeren die een goede opleiding kregen en een baan vonden.

Aan het nieuwe schooljaar zijn 14 studenten begonnen. Dat aantal is lager dan in andere jaren, wellicht door de gestegen kosten?

Veel gezinnen hebben grote moeite om rond te komen!

De zusters hebben hoop dat er nog enkele studenten bij zullen komen in de loop van oktober.

Heel mooi is het dat er grote bestellingen worden geplaatst voor de workshop – er wordt nu gewerkt aan de bestelling van een hotel, dat nieuwe meubels nodig heeft.

Tijdens de vakantieperiode werden trainingen gegeven aan leraren en studenten van andere scholen, zodat zij hun vakkennis kunnen vergroten. Dit is tevens een bron van inkomsten voor de school.



WATERPROJECT

Er is hard gewerkt aan het verbeteren van de watertoevoer: de bron die bij de rivier is geboord, blijkt niet voldoende water te leveren om alle gebouwen te voorzien. Nu is er een in onbruik geraakt watertappunt ontdekt, dichtbij de gemeenschap. De lokale overheid heeft toestemming gegeven om deze pomp weer aan de gang te brengen. Dat zal in de komende tijd gaan gebeuren. Verder zijn er leidingen gelegd van de regenwaterreservoirs naar de toiletten, zodat daar geen 'goed' water meer heengaat.



LANDBOUWPROJECT

Sinds enkele maanden gaat zr. Pauline, die verantwoordelijk is voor het landbouwproject, regelmatig naar een gebied waar grote armoede heerst. Zij werkt daar samen met het plaatselijke gezondheidscentrum en de lokale overheid aan een project dat ondervoeding van kinderen tussen 0 tot 5 jaar wil bestrijden. De ouders van deze kinderen krijgen training o.a. in landbouw en voedselbereiding. Dit project wordt door Kerk in Actie ondersteund. Volgend jaar zullen bij de zusters weer 150 boeren en boerinnen worden opgeleid.

NAZORG WEESKINDEREN

Het is fijn te zien dat steeds meer kinderen uit het voormalige weesdorp hun weg in het leven vinden. Zr. Emillienne onderhoudt contact met degenen die nog steeds gesponsord worden. De band is hecht en dit is iets om dankbaar voor te zijn. Tijdens onze reis hebben we enkele van hen mogen bezoeken. Daarbij raakten we bijzonder onder de indruk van de leefomstandigheden en de intense armoede waaronder gezinnen leven. Slechts één maaltijd per dag voor deze gezinnen met kinderen.

Kortom het adoptieproject is nog steeds hard nodig voor de ondersteuning in deze tijden van armoede en veel te weinig eten.



Diaconale projecten:

Babyproject: Het babyproject is een bijzonder mooi project. Een aantal moeders komen met hun baby's (tweelingen) naar de zustergemeenschap en daar ontvangen zij geld voor melk voor hun baby's en kleertjes. Een project van levensbelang. Zij worden door de zusters in woord en gebed bijgestaan.

Kort geleden kwam er een aantal moeders op bezoek bij de zusters om hen te bedanken voor de hulp die zij 4 jaar geleden kregen voor hun baby's. Ze wilden laten zien hoe goed het met hun kinderen gaat!





Rwanda: Met de groep hebben we onder de bezielende leiding van Zr. Dorien veel van Rwanda gezien. Dankbaar zijn we voor haar niet aflatende energie om onze groep door Rwanda te leiden. Een prachtig land met een schitterende natuur maar waar de contrasten tussen arm en rijk heel groot zijn. We gingen langs de vulkanen, op safari in het Akagerapark, het regenwoud en maakten een heerlijke boottocht over het Kivumeer.

Het bezoek aan het ziekenhuis gaf duidelijk weer dat de medische zorg in ontwikkeling is maar de verzorging nog niet te vergelijken is met de westerse wereld. Wel hebben zij een enorme voorsprong op ons, door het gebruik van drones voor de bezorging van medicijnen bij de gezondheidsposten. Kortom, een prachtig land waar de uitersten groot zijn en nog steeds hulp geboden is.

Scholierenproject:

Dit jaar zijn er 50 middelbare scholieren in het project opgenomen. Zij ontvangen hulp bij het betalen van schoolgeld. De zusters kregen veel meer aanvragen, maar het fonds is helaas niet toereikend voor een groter aantal. Met de ondersteuning zijn de jongeren in de gelegenheid hun opleiding af te maken en op zoek te gaan naar een baan. Veel van deze scholieren zijn (half)wees en komen uit arme gezinnen.

Een groot probleem is het aantal meisjes dat tijdens hun schoolopleiding zwanger raakt. Ook enkele van de voormalige weesdorpmeisjes hebben een kind ter wereld gebracht. Zr. Emilienne doet er alles aan om deze meisjes te helpen, zodat ze hun opleiding kunnen afmaken.



Kleine projecten:

Met geld uit dit fonds worden jongeren geholpen, die geen werk kunnen vinden en daarom graag een projectje willen starten. Als zij een goed plan hebben, kunnen zij een aanvraag doen, die door Zr. Emilienne beoordeeld wordt. In de afgelopen tijd zijn twee jongeren met een project gestart. Eén begon met een levensmiddelenzaakje in Kigali en een ander, ook met een levensmiddelenzaakje, in Rubengera. Zij doen hun best om er iets van te maken!

Kaartenproject:

De zusters ontplooiën ook zelf activiteiten om inkomen te verwerven. Bijvoorbeeld het kaartenproject. Ze zijn weer volop op voorraad en we hopen ze voor hen te verkopen. De kerstkaarten bijvoorbeeld, ze zijn echt prachtig. Enkele voorbeelden ziet u hierbij. Ze kosten € 1,50 per stuk en zijn te bestellen via de mail: zr.dorien@zdh.nl of info@zustersinrwanda.nl



U zult begrijpen dat voor alle projecten veel geld nodig is; we zijn dan ook dankbaar voor alle giften die we in de afgelopen periode mochten ontvangen! Het helpt vooral enorm als die giften structureel zijn en als wordt aangegeven welke bestemming u aan de gift wilt geven.

PUNTEN OM VOOR TE DANKEN:

- de bewaring en de zegen die de deelnemers aan de groepsreis hebben ervaren
- dat het huis in Kigali klaar is voor bewoning
- het bezoek van ds. Vincent en sr. Jeanne d'Arc aan Leefgemeenschap Bethanië
- het 10jarig bestaan van de technische school
- voor de jonge vrouw die in december aan het proefjaar begint

PUNTEN OM VOOR TE BIDDEN:

- de vervolgstappen in het project Mental Health Care in Kigali: opleiding zusters, vinden van fondsen voor de bouw van een centrum
- giftgevers voor de sponsoring van kinderen op de Indatwa school en de overige projecten
- wijsheid en genade van God voor de leiding van de gemeenschap
- voor de ongehuwde moeders, dat zij de hulp vinden die nodig is

Namens alle bestuursleden van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda danken wij u voor alle meeleven en voor uw gebeden.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

Zr. Dorien Peet, bestuurslid,

Alice van Barneveld, secretaresse

