



Diaconessengemeenschap "Abaja ba Kristo"

- Rubengera.

B.P. 56 Kigali-Rwanda

Tel +250788266955

E-mail: diaconesses.rw@gmail.com

Bijbels woord

Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren (Matteüs 5: 16)

Geliefde broers en zussen in Jezus' naam,

Ik groet u, in deze veelbetekenende tijd richting Pasen, in naam van de zustergemeenschap „Abaja ba Kristo“ in Rwanda. Moge God ons door deze paastijd heen leiden, wanneer we weer het goede nieuws ervaren mogen. We kunnen opnieuw met een bewuste blik kijken naar alles wat onze God voor ons gedaan heeft en leven in zijn opstandingslicht: de ware betekenis van Pasen.

Dit jaar werd onze gemeenschap in het bijzonder bepaald bij bovenstaand Bijbelvers; in al onze projecten en activiteiten willen we ons daardoor laten leiden. Jezus vraagt ons om een leven te leiden, dat overeenstemt met wat we belijden. In deze dagen is de wereld vol duisternis, alleen het licht kan dat doorbreken. Net als dat niemand een lamp aandoet om hem te bedekken, wordt deze in plaats daarvan zo neergezet, dat het licht zal schijnen voor iedereen die het nodig heeft.

Wij christenen zijn ertoe geroepen dat licht in de wereld te zijn, een rolmodel in elke situatie, eenvoudig of complex, goed of slecht. Door mensen te laten zien wat we doen, ervaren ze Gods redding en verandering en kunnen ze het zelf aannemen.

Laten wij dus een licht zijn voor alle mensen, zodat zij, na al het goede te hebben gezien dat wij doen, onze Vader in de hemel gaan prijzen. Amen.

Overzicht van de nieuwsbrief

- **Bijbels woord en groet**
- **Bezoek van de Vrienden van Zusters in Rwanda**
- **Coworkers seminar**
- **Dag van de timmervrouw**
- **Doop leerlingen van de technical secondary school (RTSS)**
- **Herdenking van Pasen en de Rwandese genocide op de Tutsi's in 1994**
- **Gebedsverzoek**



Bezoek van de Vrienden van Zusters in Rwanda

De Zustergemeenschap „Abaja ba Kristo“ is verheugd zowel lokale als internationale gasten te mogen verwelkomen. In deze geest ontvingen we drie vertegenwoordigers van de Stichting ‘Vrienden van Zusters in Rwanda’, waaronder de voorzitter, de heer René van de Kieft. Zij brachten zes dagen door in Rubengera en we konden veel ervaringen van onze projecten delen. De leiding van „Abaja ba Kristo“ waardeert de grote inzet van de stichting voor de ontwikkeling van de zustergemeenschap.

Timmervrouwendag



„De vrouw is bekwaam“ was het motto van de dag

Om de welvaart van de gemeenschappen te vergroten, organiseerde de zustergemeenschap ‘Abaja ba Kristo’ in samenwerking met het Pro-Wood project een timmerdag voor vrouwen, die op 17 maart 2023 op de Technical Secondary School Rubengera plaatsvond. Het doel van de dag was om vrouwen aan te moedigen technische vaardigheden te beoefenen en zo duurzame nieuwe banen voor vrouwen te creëren. Het was voor het eerst in Rwanda dat zo’n dag voor vrouwen georganiseerd werd.

Sacrament van het doopsel voor leerlingen van de technische middelbare school (RTSS)



François Rabelais zei ooit: **„Wetenschap zonder geweten is slechts ondergang van de ziel“**. RTSS is een school van de zustergemeenschap die de leerlingen houttechnologie (timmeren) leert. Om de jongeren in hun ontwikkeling te sterken, heeft de school samen met het technische aspect ook aandacht voor geestelijke groei. Met dit doel voor ogen besloten vijf leerlingen op 25 maart Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen en zich te laten dopen. Ouders, familieleden, schoolpersoneel en klasgenoten kwamen samen om deze

onvergetelijke dag in het leven van de jongeren te vieren.

Samenwerkingsseminar



Ieder jaar komen vrijwilligers van samenwerkingspartners samen voor een geestelijk seminar. Dit jaar, van 5 tot 11 maart in het Bethel Center van de zusters, was het seminar voor 16 vrijwilligers. We gebruikten deze gelegenheid om zowel geestelijke als sociaal-culturele waarden van verschillende nationaliteiten te delen. We danken God voor deze seminars en de verbondenheid als kinderen van God door Jezus’ bloed.

Herdenking van Pasen en de Rwandese genocide op de Tutsi's in 1994.

„Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij sterft.”

Johannes 11:25

Dit is het thema dat het kerkelijk leven in onze regio tijdens de paastijd leidt. Van 3 tot 9 april 2023 staan christenen stil bij de kruisiging van Jezus Christus en worden zij eraan herinnerd dat Pasen een tijd van vreugde en hoop is en ook een herinnering aan Gods liefde. Daarnaast gedenken wij op 7 april de genocide op de Tutsi's van 29 jaar geleden, om samen te bouwen aan een sterke toekomst.

Bezoek van de ministers van lokaal bestuur aan de Indatwa school



Op 15 maart 2023 hadden wij de eer om door de minister van Onderwijs uit duizenden scholen uitgekozen te worden. De belangrijkste reden voor het bezoek was om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te beoordelen. In zijn commentaar bedankte hij de directie van de zustergemeenschap voor de kwaliteit van het onderwijs, de gebouwen, de hygiëne en andere aspecten. Hij moedigde andere scholen aan de Indatwa School te bezoeken en de beste werkwijzen die leiden tot versterking van de kwaliteit van het onderwijs na te volgen (bijvoorbeeld: ondersteuning van kinderen uit arme gezinnen).

Gebedsverzoek

Ondertussen staat de wereld voor veel problemen: oorlogen gepaard gaande met ontheemding en vlucht, natuurrampen, hongersnood en ziekte. In onze regio kampen veel gezinnen met ondervoeding, in het bijzonder bij jonge kinderen. Ondanks de inspanningen van zowel de

overheid als het maatschappelijk middenveld, is het een thema waarvoor gebed tot God nodig is om ons van deze zorgen te verlossen



Een hartelijke groet en Gods zegen gewenst namens de zustergemeenschap,

Sr. Marie-Louise
Niyonsenga,
leidinggevende