



Stichting Vrienden van

Zusters in Rwanda

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

Lieve Rwandavrienden, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in de Rwandese zuster gemeenschap.

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt! Ps. 13:6a

WERKBEZOEK

Van 3 t/m 23 september waren Janny Oorebeek en zr. Dorien op bezoek bij de zusters in Rwanda. Het was zoals altijd weer een feest om de zusters te ontmoeten en door hen welkom te worden geheten. Deze keer gebeurde dat met dans en een regen van bloemen! De trouwe hulp Eugenie verraste ons bij het ontbijt de volgende dag met een cadeau: een levende haan, die dezelfde dag door de zusters werd verwerkt tot soep!



ZUSTERGEMEENSCHAP

De zusters zijn dankbaar dat ze hun werk kunnen voortzetten en dat God hen zegent. De situatie in het land wordt er niet makkelijker op: ook in Rwanda is sprake van stijgende brandstof- en voedselprijzen, waardoor veel mensen in nood komen. Zr. Marie-Louise probeert met haar zusters zoveel mogelijk te bezuinigen en mensen die met vragen komen, te helpen.

Tijdens ons verblijf maakten we de diploma-uitreiking mee van zr. Marie-Jeanne, die haar studie pedagogiek met succes afrondde.

De zusters proberen allemaal het Engels onder de knie te krijgen, wat de communicatie met gasten een stuk makkelijker maakt!

Binnenkort hopen de zusters weer enkele jonge vrouwen te verwelkomen, die zich geroepen weten God als diacones te dienen.

In december is er een groot feest: vier zusters beëindigen hun opleidingstijd en krijgen hun officiële uniform en twee zusters vieren hun 25-jarig jubileum! Veel reden tot dankbaarheid!

OPENING SCHOOL

Groot feest was het ook op 17 september, toen het tweede schoolgebouw geopend werd. Het is prachtig geworden! Met veel tromgeroffel, dans en toespraken werd de school ingewijd. Op 26 september gingen de deuren open voor 550 kinderen, die in mooie, ruime klaslokalen les krijgen en tussen de middag genieten van een goede maaltijd in de nieuwe eetzaal!





TECHNISCHE SCHOOL

Tijdens ons verblijf kwam er belangrijk bezoek voor de technische school: de minister van technisch onderwijs kwam kennismaken. Haar reactie was uiterst positief! Dat was een bemoediging voor sr. Emiliene en haar team! Mooi was het ook om te zien hoe tijdens de vakantieperiode de school wordt gebruikt voor training van leraren van andere technische scholen. Deze vinden regelmatig plaats en zijn een mooie bron van inkomsten voor de school. Bovendien wordt de kwaliteit van het onderwijs op andere technische scholen verbeterd. Wat wij als punt van aandacht hebben meegenomen is het probleem dat meerdere getalenteerde jonge mensen, die de opleiding willen volgen, niet of niet voldoende geld hebben voor de schoolkosten. We zoeken naar sponsors die studenten willen ondersteunen.



WATERPROJECT

Het heeft in de afgelopen maanden veel geregend in Rubengera, zodat de regenwaterreservoirs goed vol zitten. Ook het water uit de nieuwe bron bij de rivier stroomt goed, alleen zit daar nog veel ijzer in, dat er uitgefilterd zou moeten worden om het bruikbaar te maken. In de loop van november gaat waterbouwkundige Jos Jooisse daar onderzoek naar doen en hopelijk een oplossing vinden! Voor alle activiteiten op het terrein van de zusters is veel water nodig, zeker ook voor de nieuwe school!



LANDBOUWPROJECT

Dit jaar volgden opnieuw 150 boeren en boerinnen de landbouw cursus. In deze tijd van dure levensmiddelen is het enorm belangrijk, dat de veldjes optimaal benut worden, zodat er genoeg te eten is voor de gezinnen. Vanuit de universiteit van Wageningen zal een stagiaire een aantal weken onderzoek doen naar het effect van de cursus op de families en hun omgeving. Vanuit Kerk in Actie brengt de heer Hette Domburg in november een bezoek aan het landbouwproject. We zijn heel dankbaar dat KiA dit project al zo lang ondersteunt!

NAZORG WEESKINDEREN

Het was heel mooi om bij de opening van de school een groot aantal van de vroegere weesdorpelingen te zien! Ze zijn inmiddels volwassen, de meesten hebben een gezin, een goede baan of studeren nog. De band met de zusters blijft hecht. Zr. Emilienne heeft met alle kinderen die nog gesponsord worden, regelmatig contact.



Een bijzondere gebeurtenis

Deze vond plaats op de laatste zondag van ons verblijf: Oscar, een vroegere weesdorpbewoner, is na een lange periode van zware alcoholverslaving, tot geloof gekomen en wilde daarvan getuigen in de kerkdienst, in het bijzijn van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven. Het was ontroerend om hem vol vuur te horen vertellen over zijn liefde voor Jezus, zijn dankbaarheid dat hij een lieve vrouw heeft gevonden en een baan heeft als portier bij de technische school! Wat een blijdschap als een leven bevrijd wordt van slavernij en op Gods weg wordt gezet!

Diaconale projecten:

Babyproject: elke maand komt een aantal moeders met hun baby's (allemaal tweelingen!) naar de zusters toe om hun kleintjes te laten zien en om geld te ontvangen voor het kopen van melk. Deze hulp is letterlijk van levensbelang! Naast het in ontvangst nemen van geld krijgen de moeders ook geestelijk voedsel mee: er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en met hen gebeden.

Scholierenproject: ook dit is een belangrijk project: zo'n 40 middelbare scholieren ontvangen hulp bij het betalen van schoolgeld. Hiermee zijn ze in de gelegenheid hun opleiding af te maken en op zoek te gaan naar een baan. Veel van deze scholieren zijn (half)wees en komen uit arme gezinnen.

Ouderenproject: in Rwanda is het voor ouderen die geen familie (meer) hebben erg moeilijk om zich te redden, vooral financieel. De zusters helpen daarom een aantal ouderen door hen van levensmiddelen te voorzien en zo nodig medische kosten te betalen. Ook verstrekken ze van tijd tot tijd kleding.

Steu fonds Indatwa school: dit fonds is voor kinderen uit de armste gezinnen, die de mogelijkheid krijgen om bij de zusters op school te gaan. Sinds de start van de nieuwe school groeit dat aantal sterk: Ongeveer een derde van het totaal aantal leerlingen komt in aanmerking voor hulp.

De ouders van deze kinderen komen elke maand bij elkaar in zelfhulpgroepen en hebben een spaarpotje, van waaruit deelnemers geld kunnen vragen voor het starten van een project. Wij woonden tijdens ons verblijf zo'n bijeenkomst bij en werden geraakt door de dankbaarheid van de ouders, dat hun kinderen bij de zusters op school zijn en goed onderwijs krijgen. De bedoeling is dat de ouders langzamerhand meer inkomen verwerven en kunnen meebetalen aan de schoolkosten.



Kleine projecten: Met geld uit dit fonds worden jongeren geholpen, die geen werk kunnen vinden en daarom graag een projectje willen starten. Als zij een goed plan hebben, kunnen zij een aanvraag doen, die door zr. Emilienne beoordeeld wordt.

U zult begrijpen dat voor al deze projecten veel geld nodig is; we zijn dan ook dankbaar voor alle giften die we in de afgelopen periode mochten ontvangen! Het helpt vooral enorm als die giften structureel zijn. Tegelijkertijd beseffen we dat ook in ons land voor velen de financiële draagkracht minder wordt. Daarom waarderen we het des te meer dat velen van u toch trouw blijven geven voor het werk van onze zusters in Rwanda!

De zusters doen zelf ook hun best om inkomen te verwerven, o.a. door het maken van kaarten. We hebben weer een voorraad meegebracht en hopen die in de komende tijd te kunnen verkopen. De kerstkaarten zijn prachtig – hieronder ziet u er enkele voorbeelden van. Ze kosten € 1,50 per stuk en zijn te bestellen via de mail: zr.dorien@zdh.nl of info@zustersinrwanda.nl



PUNTEN OM VOOR TE DANKEN:

- de mooie school die in gebruik kon worden genomen
- de jonge vrouwen die zich door God geroepen weten
- de zusters die een volgende stap zetten en zich aan God en de gemeenschap toewijden
- de kracht en wijsheid die God geeft aan zr. Marie-Louise en haar team
- de trouwe giftgevers

PUNTEN OM VOOR TE BIDDEN:

- nieuwe sponsors voor de verschillende projecten
- bewaring voor Jos Joosse en Hette Domburg bij hun reis naar Rwanda
- wijsheid voor de zusters bij het helpen van mensen in nood
- directie en onderwijzend personeel van de basis- en technische school

Namens alle bestuursleden van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda dank ik u voor alle meeleven en voor uw gebeden.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

Zr. Dorien Peet