



Stichting Vrienden van

Zusters in Rwanda

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021

Lieve Rwandavrienden, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in de Rwandese zuster gemeenschap.

WERKBEZOEK

Van 20 augustus tot 11 september waren Janny Oorebeek en zr. Dorien op bezoek bij de zusters in Rwanda. De eerste week van ons verblijf waren nog twee bestuursleden van de stichting Vrienden van Zusters in Rwanda aanwezig: René van de Kieft (voorzitter) en Maarten van Ginkel (penningmeester). Ook een goede vriend van onze Amerongse zuster gemeenschap nam deel aan de reis. Voor de drie heren was het de eerste kennismaking met de zusters en hun werk. Ze waren erg onder de indruk van het enthousiasme van de zusters en van hun projecten. De mondkapjes hadden we er graag voor over!



Zr. Philomène re.

ZUSTERGEMEENSCHAP

Tijdens ons verblijf beleefden we twee feesten van de zuster gemeenschap mee: de inkleding van Philomène, die na haar proefjaar het uniform ontving en officieel werd opgenomen in de gemeenschap.

Op 24 augustus werd de officiële overdracht van de leiding gevierd: zr. Marie-Louise en haar plaatsvervangster zr. Domitille werden ingezegend voor hun nieuwe taak en zr. Berthe werd bedankt voor de jaren waarin zij de gemeenschap leidde.



SCHOLING

De zusters zijn zich bewust van het belang van onderwijs, niet alleen aan kinderen en jongeren, maar ook voor henzelf. Verschillende zusters hebben een studie afgerond of zijn eraan begonnen. Ook werden in de afgelopen maanden interne trainingen gegeven, bijv. op administratief gebied. Het is mooi om te zien hoe de gemeenschap groeit in zelfstandigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.





KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

De vorig jaar geopende school was gelukkig weer volop in bedrijf, na maanden van stilte door corona. Het was heerlijk om het enthousiasme van de leerkrachten en de kinderen mee te maken!

Er zijn nu in totaal 320 kinderen op school bij de zusters (kleuterschool en eerste drie klassen van de lagere school). Daarvan zijn er ruim 100, waarvan de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Vanuit het steunfonds worden deze kinderen geholpen, behalve met schoolgeld ook met een uniform, materialen en schoolmaaltijden. De ouders komen regelmatig samen in zelfhulp groepen, om hun ervaringen te delen en om te sparen voor kleine projecten (microkredieten).

UITBREIDING SCHOOL

In augustus werd begonnen met de uitbreiding van de school en eind september was het al zo ver als u op deze foto ziet! De zusters zullen heel blij zijn als er meer kinderen kunnen worden aangenomen, want het aantal aanvragen overstijgt de mogelijkheden die zij nu hebben. Zij vinden het heel moeilijk om 'nee' te zeggen tegen de ouders, die hun kind zo graag bij de zusters op school willen hebben! In het nieuwe gebouw zullen naast klaslokalen een eetzaal, keuken, bibliotheek en kantoren gerealiseerd worden.



TECHNISCHE SCHOOL

Op 11 oktober zijn de middelbare scholen weer van start gegaan. In totaal zijn er 62 studenten ingeschreven, waarvan 14 meisjes. Helaas konden enkele van hen nog niet starten door gebrek aan geld. Wat zou het mooi zijn als we sponsors voor enkele studenten zouden vinden!



Praktisch examen



WATERPROJECT

In september werd de laatste hand gelegd aan het waterproject. Door meerdere tegenslagen duurde het allemaal langer dan gepland, maar nu is er goede hoop dat het water, dat vanuit de nieuwe bron wordt aangevoerd, blijft stromen!

Tijdens het regenseizoen kan ook volop gebruik worden gemaakt van regenwater, waar speciale reservoirs voor beschikbaar zijn. De aanwezigheid van water is in coronatijd nog belangrijker, want er moeten hygiënemaatregelen in acht genomen worden en dat is niet te doen zonder water!



LANDBOUWPROJECT

Bij een bezoek aan twee boeren en een boerin konden we zien hoe de deelname aan de landbouw cursus bij de zusters hun leven veranderde: Alle drie hebben zij nu een goed inkomen, waarmee zij hun gezin kunnen onderhouden, de kinderen naar school kunnen laten gaan en mensen werk kunnen bieden. Prachtig om te zien hoe hard er werd gewerkt en hoe de velden met aubergines werden bevoeid!

In september startte er opnieuw een groep van 150 boeren en boerinnen, die aangaven graag te willen leren hoe ze hun land beter kunnen bewerken en meer inkomsten kunnen genereren.



NAZORG WEESKINDEREN

Naast haar taak als directrice van de technische school blijft zr. Emilienne de kinderen volgen die in het weesdorp hebben gewoond en nog gesponsord worden.

Met de meeste kinderen gaat het goed, maar er zijn ook heel verdrietige situaties: jonge meisjes die zwanger raken, kinderen die het moeilijk hebben in het gezin waar ze wonen, grote armoede, slechte huizen....

Vanuit de stichting proberen we zr. Emilienne de nodige middelen ter beschikking te stellen. We zijn dankbaar voor de sponsorouders, die soms al jarenlang, 'hun' kind ondersteunen! Voor enkele kinderen zijn we op zoek naar (nieuwe) sponsors.

UIT DE STICHTING:

René van de Kieft geeft zijn indrukken van de reis weer:

Al lang hadden we er naar uitgekeken. Telkens weer uitstel... en dan uiteindelijk vliegen we naar het zuiden, spannend! Na een lange rit met veel gaten en kuilen kwamen we aan in Rubengera, waar ons een ontmoeting wachtte om nooit meer te vergeten!

Eerlijk gezegd dacht ik dat zusters beleefd, vriendelijk, hoffelijk en gastvrij waren - dat waren ze, en ook nog met veel humor, maar zusters die samen feestelijk dansen?

Dan kun je niet stil blijven staan en voel je je als één van de familie!

Ik raakte diep onder de indruk van wat ze allemaal aan werk verzetten, met grote toewijding, in het naaiatelier, in de keuken, op het land, waar dan ook.

En zoveel kinderen op de school, zingend, klappend in de handen en vol trots hun eerste Engelse woorden sprekend.

Kun je je voorstellen dat je eigen kinderen na een eind lopen al 's morgens vroeg bij het schoolhek staan om naar binnen te mogen?

Ik voel me erg dankbaar dat ik deze ontmoetingen mocht meemaken en zoveel kon leren van deze warme zustersgemeenschap, in een prachtig land waar alles vanzelf lijkt te bloeien en te groeien.

Het verbaast me nu niet meer dat Janny haar hart verpand heeft aan de Rwandezen, net als anderen die de zusters hebben bezocht.

Fijn dat we wat mogen betekenen als vriendenstichting. En.. dat je weer leert om intens dankbaar te zijn voor alles wat hier gewoon is.

René van de Kieft



Heel dankbaar zijn we dat **Alice van Barneveld** ons bestuur is komen versterken als secretaresse. In september is zij met enthousiasme aan haar taak begonnen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.

De decembermaand is in zicht, met alles wat daarbij hoort. Misschien gaat u dit jaar weer kerstkaarten versturen? Dan wijzen wij u graag op de mooie kaarten die door de Rwandese zusters zijn gemaakt. Ze zijn te bestellen via de mail: zr.dorien@zdh.nl of info@zustersinrwanda.nl



PUNTEN OM VOOR TE DANKEN:

- de mooie tijd die we als bestuursleden bij de zusters beleefden
- de zusters konden hun te klein geworden kapel uitbreiden, dankzij een gift
- er kon begonnen worden met de uitbreiding van de kleuter- en lagere school
- God bewaarde de zusters voor ziekte door Covid-19
- de scholen konden weer van start!

PUNTEN OM VOOR TE BIDDEN:

- nieuwe sponsorouders voor enkele weeskinderen en studenten
- wijsheid voor sr. Emilienne bij het bieden van nazorg aan de kinderen van het vroegere weesdorp
- wijsheid voor sr. Marie-Louise en sr. Domitille bij het leiding geven aan de gemeenschap
- het vinden van wegen om mensen uit de armoede te helpen

Namens alle bestuursleden van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda dank ik u voor alle meeleven en voor uw gebeden.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst!

Zr. Dorien Peet

'Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.'

Mattheus 5:16